

RUPERT EN EMILIA

REIS MEE MET RUPERT NAAR ITALIË



Babs Vandecruis

Dit is Rupert



Dit is Emilia



sinistra

destra

Kijk daar, hoog in de lucht!
Dat is de raket van Rupert.



Hij gaat landen.
KIRIKIRIBOEM PLOEF
Rupert stapt uit.



Ciao Rupert! Dag Rupert!
Welkom in Italië!



Rupert wandelt door de straten van het dorp.

Op het plein staat
een prachtige kerk.

Daarnaast is het
ijssalon.



Rupert is dol op ijsjes!
Hij gaat gauw naar binnen.



Hallo, ik ben Emilia, zegt de
winkeljuf.
Kan ik je helpen?



Rupert wil een ijsje bestellen.
Maar het ijs is op.



Waar is al het ijs
naartoe?

Hij vraagt het aan
Emilia.



Emilia kan geen ijs
maken omdat de
koeien geen melk
willen geven.



Rupert wil hen
vragen wat er scheelt.



Emilia wijst hem de weg naar de wei.

Rupert spreekt alle talen en dus...



MEUU



MOEE



MEUU



MOEE

We hebben geen zin om melk te
geven, zegt een koe.

We staan op een nieuwe wei
en alles rondom is wit.

Wij hebben liever kleur!



Rupert heeft een idee!



Hij schildert de stal in vrolijke kleuren.

sinistra

destra

De volgende dag geven de koeien weer melk.



HIK HIK

Emilia is
dolblij!



En Rupert, die
krijgt het eerste
ijsje.





Hé, Rupert. Je hebt de hik!

HIK HIK

Ja, ik moet weer verder.

Tijd om te vertrekken!

Tot ziens, Emilia!

Tot ziens, Rupert!



Arrivederci!

Woordenschat



Italië

Italia

0

nul

zero

L

links

sinistra

1

een

uno

R

rechts

destra

2

twee

due



dag

ciao

3

drie

tre



tot ziens

arrivederci

4

vier

quattro

5

vijf

cinque



ja

si

6

zes

sei



nee

no

7

zeven

sette

AUB

alstublieft

prego

8

acht

otto



dank u

grazie

9

negen

nove



het toilet

il gabinetto

10

tien

dieci