

# RUPERT EN MATTEO

REIS MEE MET RUPERT NAAR SPANJE



Babs Vandecruis

Dit is Rupert



Dit is Matteo



izquierda

derecha

Kijk daar, hoog in de lucht!  
Dat is de raket van Rupert.



Hij gaat landen.  
KIRIKIRIBOEM PLOEF  
Rupert stapt uit.



Hola Rupert! Dag Rupert!  
Welkom in Spanje!





PUF PUF

Wat is het warm in Spanje.

PUF



Gelukkig zijn er veel bomen  
om onder te schuilen.

Plots hoort Rupert geritsel.



Hij kijkt  
verwonderd  
omhoog.

Ik ben Matteo  
en ik help de  
Sint, klinkt het  
vanuit de boom.

izquierda

derecha

Matteo helpt de Sint met  
sinaasappels plukken.



Dat lijkt Rupert  
leuk om te doen.



Hij gaat Matteo helpen.



Ze plukken de hele dag lang.  
Maar er zijn nog lege manden.  
Dat kan beter!



Tijd voor een Rupert-plan!

Matteo hangt aan  
alle sinaasappelbomen  
een rode lap.



Ondertussen gaat Rupert op zoek.

izquierda

derecha

siete





Daar is Rupert terug!  
Hij heeft een stier bij  
zich.



De rode lappen maken de  
stier helemaal wild.

Hij loopt naar een boom en stoot ertegen.

BAF BAF

De sinaasappels vallen  
op de grond.

Rupert en Matteo rapen ze op.

De manden zijn nu vol.

Goed gedaan, jongens!

De Sint is dolblij met hun hulp.

HIK HIK





Hé, Rupert. Je hebt de hik!

HIK HIK

Ja, ik moet weer verder.

Tijd om te vertrekken!

Tot ziens, Matteo!

Tot ziens, Rupert!



Adiós!

# Woordenschat



Spanje

España

0

nul

cero

L

links

izquierda

1

een

uno

R

rechts

derecha

2

twee

dos



dag

hola

3

drie

tres



tot ziens

adiós

4

vier

cuatro

5

vijf

cinco



ja

si

6

zes

seis



nee

no

7

zeven

siete

AUB

alstublieft

por favor

8

acht

ocho



dank u

gracias

9

negen

nueve



het toilet

el retrete

10

tien

diez